

Busreis Dordrecht

zondag 26 augustus

Dordrecht ontleent zijn naam aan het riviertje de Thure en maakt economisch furore van de 13^{de} tot 18^{de} eeuw. Al in 1220 krijgt men stadsrechten en daarmee is het de oudste stad van Holland. Dordrecht is de bakermat van staat en taal; de Eerste Vrije Statenvergadering werd er gehouden en het besluit tot het maken van de Statenbijbel werd er genomen. Tot 1806 werden hier munten geslagen. Staatsman Johan de Witt en zijn broer Cornelis, maar ook schilder Aelbert Cuyp en schrijver Jacob Cats waren Dordtenaren.

Bij aankomst eerst uitgebreid koffie. We worden, in groepjes van maximaal 15 personen, afgehaald door bevlogen gidsen van Gilde Dordrecht. Veel komt aan de orde: de Grote Kerk, Groothoofdspoort, Lange IJzeren Brug. Camera meenemen! Het Gilde levert ons af op het lunchadres (broodje kroket, vis, vegetarisch, brie etc.).

In de middag gaan we ons hartje ophalen bij het Nationaal Onderwijsmuseum. Gevestigd in het gerestaureerde gebouw 'De Holland' is dit mooie museum recent vernieuwd. Het gebouw heeft twee verdiepingen, en er is een restaurant waar we na afloop kunnen borrelen en napraten. Vervolgens gaan we naar restaurant De Gouden Leeuw in Zevenbergen. De keuze voor de soep en vlees óf vis maken we in de bus.

Neem je museumkaart mee, dat scheelt je € 8,-

Wilt u mee?

- Maak voor 20 augustus € 55,- over naar NL85 INGB 0002 9207 12 (t.n.v. HKK Tilburg)
- Exclusief entree Onderwijsmuseum, niet leden € 59,-
- Parkeerplaats Boerke Mutsaers: vertrek 09.00 uur, terug om circa 20.30 uur.

Jan M.J. Sikkers, organisator excursies