



UITNODIGING

Raad van Aangeslotenen over immaterieel erfgoed 30 november 2017

Programma

12.00 uur **Museum de Vier Quartieren** (ontvangst met koffie en sandwiches)
St. Odulphusstraat 11, 5688 BA Oirschot

13.30 uur **Café-zaal Vrijthof**
Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot

- Inleiding Immaterieel Erfgoed door Ineke Strouken, oud-directeur KIEN¹
- Presentaties
- Zelf aan de slag

17.00 uur **Afsluitende koffietafel**

Aanmelden voor deze bijeenkomst (ook niet-bestuursleden zijn welkom) door een mail te sturen naar harrieboot@brabantsheem.nl onder vermelding van:

Naam van de kring + Aantal deelnemers + Aantal deelnemers museumbezoek en/of koffietafel

Immaterieel erfgoed is de nieuwe tak van erfgoed. Het gaat daarbij om de cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De tradities en gewoonten die je overneemt van je ouders en grootouders en op jouw beurt weer doorgeeft aan je kinderen en kleinkinderen. Elk mens heeft veel tradities. Meestal ben je er niet van bewust, omdat iedereen in jouw omgeving hetzelfde doet. Denk maar eens aan de beschuit met muisjes die je op kraamvisite geserveerd wordt. Het is een typisch Nederlands gebruik, waar de rest van de wereld vreemd van opkijkt.

Tijdens de Raad van Aangeslotenen willen we graag met jullie onderzoeken wat deze nieuwe tak van erfgoed kan betekenen voor ons. Kunnen we een rol vervullen bij het inventariseren van het immaterieel erfgoed? Liggen er kansen voor ons in de combinatie van materieel en immaterieel erfgoed? Wat zijn eigenlijk de verschillen??

Heb je zicht op de tradities die in jouw gemeente actief in leven gehouden worden? Welke zijn het? Wie doen daar actief aan mee? Welke tradities houd jij zelf in leven?

¹ KIEN: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed