

Tilburg, 20 augustus 2019,

Geachte mevrouw, mijnheer

In de Hasseltse kapel in Tilburg wordt op donderdag 12 september 2019 een congres gehouden voor beheerders en/of eigenaren van kapellen en pelgrimsoorden in Brabant. Het doel is samen te onderzoeken hoe dit voor Brabant zo belangrijk religieus erfgoed nu en in de toekomst behouden kan blijven.

We willen u van harte uitnodigen om dit congres bij te wonen. Het programma treft u bijgaand aan. Deelname aan het congres is gratis. Een boekje met de teksten van alle lezingen wordt gratis verstrekt. Ook de lunch is gratis.

Het congres begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. In verband met de organisatie en het aantal beschikbare plaatsen is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Opgeven kan via hennievanschooten@home.nl. Via dit mailadres is ook aanvullende informatie verkrijgbaar. Aan het congres kan door maximaal 75 personen worden deelgenomen. De organisatie is in handen van de Hasseltse kapel.

Brabant is rijk gezegend met honderden kapellen en een behoorlijk aantal pelgrimsoorden. De beheerders/eigenaren stellen alles in het werk om zowel materieel als immaterieel dit erfgoed in prima staat te houden. De kapellen en de pelgrimsoorden trekken nog steeds veel bezoekers. Ze lijken wel populairder dan ooit.

Maar er zijn ook serieuze zorgen. Die komen op het volgend neer: Hoe worden deze kroonjuwelen van de volksdevotie in stand gehouden? Wie draagt er straks zorg voor? Hoe blijven in de toekomst mensen naar de kapellen en de pelgrimsoorden komen? Hoe blijven die in de belangstelling staan? Blijft de rol en betekenis dezelfde? Of moet meer aansluiting worden gezocht met de sterk veranderde samenleving?

Al deze vragen komen aan bod tijdens voordrachten en lezingen door specialisten op het gebied van het materiële en immateriële volksgeloof, gebouwen, subsidies, ervaringsdeskundigen en dergelijke. Na afloop van het congres wordt een aanzet gegeven tot een structurele samenwerking tussen beheerders en eigenaren van kapellen en pelgrimsoorden. De bedoeling is nu en straks samen sterk te zijn in het behoud van dit erfgoed in Brabant.

Met vriendelijke groet,

Hennie van Schooten, bestuurslid Stichting Hasseltse Kapel.

